

In memoriam Hein Mevissen

Wie was Hein Mevissen? Dat zullen velen van onze clubleden zich ongetwijfeld afvragen. Voor het antwoord moet je zijn bij de oudste generatie van onze vereniging. Hein was op de eerste plaats hoekeyer. Geen supertechnisch talent, maar een vastbijter. Om hem als halfspeler te passeren moest je minimaal drie maal langs hem heen en dan stond hij weer voor je, om het niet toe te laten dat je een gevaar werd voor onze verdediging.

Verder: Hij was vele jaren bestuurslid, was secretaris en later vooral een goede voorzitter. Ik spreek over 'n tijd dat H.C.D. uit twee herenteams en één damsteam bestond. Maar onder zijn leiding werd het clubje een grote vereniging.

Deze bloeiperiode startte op de velden aan de Tollenaarstraat.

Hein was een fair-play speler, die nooit commentaar had op de leiding en zo was ook zijn persoonlijkheid. Hein was niet alleen ons oudsteliid maar ook het langste lidmaatschap stond op zijn naam. Op jaarvergaderingen had hij altijd wel een vraag of een opdracht voor het bestuur.

Zo bleef hij altijd betrokken.

Hij was ook mede oprichter van de jeu de boules afdeling en daar een graag geziene medespeler. Heloas, door privé-omstandigheden moest hij dit vroegtijdig opgeven.

Hij had veel andere levenstaken op zich genomen en vervulde die met al zijn liefde.

Zij, die Hein wel persoonlijk hebben gekend, zullen hem zeer missen.

Namens hen wens ik zijn nabestaanden veel sterkte toe.

Je hockeyvriend

Ben Engels